

NIEUWSBRIEF - november 2020

Kalender

2, 9 en 16 nov	Gitaarlessen groep 5 & 7
10 nov, 19.00u	MR-vergadering
12 en 28 nov	Muzieklessen alle groepen
17, 19, 24 nov	gespreksmiddagen en -avonden alle groepen
23 en 30 nov	Gitaarlessen groep 6 & 8

Nieuwsberichten

Hieronder vindt u een greep uit de leuke nieuwsberichten die op onze site, onder andere bij de groepen, te vinden zijn:

- [Even voorstellen: gymmeester Marvin](#)
- [Cursus Leren Zichtbaar Maken](#)
- [Juf Saskia stelt zich voor...](#)
- [Groep 4 naar museum Hoeksche Waard](#)
- [Gratis schoolmelk](#)
- [Groep 1/2A brengt bezoek aan dorpskerk](#)
- [Kinderboekenweek bij groep 1/2B](#)
- [Groep 3 is met de museumbus naar het museum geweest](#)
- [Groep 6 bezoekt het watersnoodmuseum](#)
- [Groep 7 bezoekt het Rijksmuseum](#)
- [Ook groep 8 is bij het Rijksmuseum geweest](#)



Kind op maandag: Deze verhalen vertellen we

Deze herfst lezen we verhalen over het volk Israël dat op weg is naar het beloofde land. We horen over een paar verkenners die vooruit worden gestuurd en terugkomen met ongelooflijke verhalen: In dat beloofde land groeien enorme vruchten, maar er wonen ook sterke mensen die hen er nooit in zullen laten. We lezen ook het verhaal van de profeet Bileam, die op weg gaat omdat de koning van Moab hem gevraagd heeft om een vloek uit te spreken over de Israëlieten. Onderweg wordt Bileam toegesproken door zijn eigen ezels, en als hij zijn boze woorden wil spreken, zegent hij Israël in plaats van dat hij het volk vervloekt. Uiteindelijk steken de Israëlieten de Jordaan over, de grens met het beloofde land. Ze lopen zeven dagen achter elkaar om de stad Jericho heen, waarna de muren instorten. Stuk voor stuk zijn het prachtige verhalen, waar je helemaal in op kunt gaan als je ze hoort of leest.

De verhalen spelen zich af in een hele andere wereld dan de onze, maar tegelijk zijn ze altijd weer actueel. Als je iets heel leuk vindt maar tegelijk ook heel spannend, dan lijkt je misschien wel een beetje op die Israëlieten die het beloofde land verkend hadden.

Als je ergens alleen naartoe durft te gaan als iemand met je meegaat, dan lijkt je op het volk dat niet zonder God verder wilde reizen door de woestijn.

En als je niet vergeet dat iemand goed voor jou geweest is, dan lijkt je op de mannen die Rachab uit Jericho beschermden omdat Rachab hen eerder geholpen had.

Het thema van deze weken is 'Wijs me de weg'. Die vraag stel je aan iemand die jou verder kan helpen. De bijbelverhalen geven aanleiding om na te denken over de vraag wie dat zou kunnen zijn.





Algemeen bericht over de corona-periode

Ondanks dat er in het hele land allerlei maatregelen worden genomen en mensen zoveel mogelijk thuis moeten werken, worden de (basis)scholen geacht open te blijven. Wij willen u laten weten dat we de afgelopen weken behoorlijk wat vervangingen hebben moeten regelen. In totaal 9 teamleden zijn afwezig (geweest), variërend van één dag tot meerdere weken, waarvan 6 corona-gerelateerd. Tot nu toe hebben alle groepen gewoon les gehad en wellicht hebt u er voor uw kind niets van gemerkt...

Het goed onderwijs blijven geven aan de kinderen heeft onze hoogste prioriteit. Om dit goed te blijven doen ligt er best wat druk op ons team. We zijn blij met de flexibele schil die we hebben ingericht en de extra inzet van collega's, waardoor we veel op hebben kunnen vangen. Wij kunnen echter niet uitsluiten dat er de komende periode, als er ook een griepgolf voorbij komt, groepen thuis zullen moeten blijven.

Dit betekent ook dat we zoveel mogelijk niet noodzakelijke activiteiten laten vervallen. Alles wat ons onderwijs goed en mooi maakt, willen we zoveel mogelijk verder ontwikkelen, maar alles wat niet noodzakelijk is, proberen we minder te doen.

Ouder(kind)gespreksronde 17 - 24 november: digitaal en 'niet verplicht'

Bij de startgesprekken hebben we alle ouders en kinderen 'live' gezien. Dat was heel belangrijk! De komende ronde willen we, gezien het vorige bericht, anders doen. Deze gesprekken gaan digitaal en zijn 'vrijblijvend'. Als u er geen aanleiding toe ziet, of de leerkracht recent gesproken heeft, voelt u zich dan niet verplicht om een tijd in te vullen. Mocht u geen tijd invullen, maar de leerkracht wil u wel graag spreken vanwege ontwikkelingen of zorgen, dan zullen we u uiteraard zelf gewoon uitnodigen voor die gesprekken of voor een ander moment.

Volgende week krijgt u een uitnodiging voor de gesprekken. We zorgen dat u via Google Meet met ons kunt spreken, gezien alle corona-maatregelen. Vanaf groep 5 voeren we die gesprekken met de kinderen erbij. De sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind staat deze ronde centraal, behalve voor groep 8. U zult zich, zoals u gewend bent, weer in kunnen schrijven via een gesprekkenplanner. Die planner volgt komende week.

Juf Saskia stelt zich voor...

Wat leuk dat ik jullie binnenkort ga ontmoeten...! Alvast een stukje met wat 'weetjes' over mij: juf Saskia.

Ik ben 35 jaar en eigenlijk helemaal nieuw in de Hoeksche Waard. 2 oktober ben ik getrouwd met een leuke man uit Strijen en ook daarheen verhuisd. Zelf kom ik uit Waardenburg, dat ligt in de Betuwe. Ik houd van heel veel dingen en heb vaak tijd tekort 😊 Ik ben sportief, doe aan hardlopen en ga graag wandelen. Verder houd ik van tekenen, lezen en vooral van leuke dingen doen: met mijn man en onze dochters of met familie en vrienden.



Ik ben trouwens al 13 jaar juf en de 1e klas die ik had was... groep 3! Daarna heb ik lesgegeven in de groepen 4 t/m 7 en nu weer groep 3: ik heb er zin in! Ik ga jullie na de herfstvakantie zien, super leuk: tot dan!

Groetjes, juf Saskia

Even voorstellen: gymmeester Marvin

Mijn naam is Marvin Fernandez Iglesias. Ik ben 24 jaar en woonachtig in Pernis, Rotterdam.

In mijn gymlessen vind ik het ontwikkelen van vaardigheden belangrijk. Zowel motorische als sociale vaardigheden. Ik wil kinderen graag door middel van sport helpen om socialer en zelfverzekerder te worden, en natuurlijk ook betere sporters. Ik kijk heel erg uit naar de dinsdagen die gaan komen, waarin ik de leerlingen hiermee vooruit mag helpen.

Afgelopen dinsdag heb ik gemerkt dat de leerkrachten veel waarde hechten aan de gymlessen. Ik hoop hier met mijn kennis en ervaring iets aan toe te kunnen voegen, en zo nog betere gymlessen te verzorgen. Ik kijk er erg naar uit!



Gratis Schoolmelk op dinsdag en donderdag van 2/11 tot 9/4

Van 2 november 2020 t/m 9 april 2021 krijgen de kinderen gratis twee keer per week schoolmelk aangeboden! De school is namelijk ingeloot om dit schooljaar schoolmelk te ontvangen.

Dit betekent dat uw kind vanaf de week na de herfstvakantie op dinsdag en donderdag melk (of karnemelk) op school krijgt. In deze weken hoeft u op deze dagen geen drinken mee te geven. In andere weken zal dit halfvolle yoghurt zijn. Meer informatie, en welke zuivel er in welke week wordt verstrekt, kunt u in [deze brief](#) lezen.

Studietraject 'Leren Zichtbaar Maken' op De Bron

Samen met collega's van CBS De Parel volgen we met ons hele team een studietraject 'Leren Zichtbaar Maken'. Tijdens deze cursus onderzoeken we 'wat nu echt werkt'. Waarvan is nu bewezen dat kinderen meer gaan leren? Leren Zichtbaar Maken is een professioneel ontwikkelingsprogramma voor leraren dat onderzoekt hoe bewijs kan worden gebruikt om ons onderwijs te verbeteren en het leren van onze leerlingen op een hoger plan te brengen. Het is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek van professor John Hattie hiernaar. Zijn onderzoek betrok miljoenen leerlingen en vertegenwoordigt het grootste evidence-based (op bewijs gebaseerd) onderzoek ooit naar wat eigenlijk het beste werkt op scholen om het leren te verbeteren.

We gaan dus op zoek naar wat 'werkt' om meer effect te oogsten uit het leren. Een klein voorbeeld om het een beetje concreet te maken:

- Uit de onderzoeken blijkt dat de zomervakantie een klein **negatief effect** heeft, maar dat verveling een groot negatief effect heeft op het leren van kinderen.



- De begaafde leerlingen op niveau groeperen heeft een **klein positief effect** op leren.
- Goede feedback of de verwachtingen van leerlingen zelf hebben een **groot positief effect** op leren.

Als we dit soort dingen weten, willen we uiteraard vooral investeren op onderdelen die een groot positief effect op het leren hebben. Daar zullen we ons gedurende dit schooljaar - en mogelijk ook de jaren hierna - verder in ontwikkelen. De aftrap van deze ontwikkeling voor onze school is op de studiedag van vrijdag 30 oktober. In verband met de Corona-maatregelen volgen we de cursus deels 'live' en deels digitaal.

Aanbod typecursus op De Bron vanaf groep 5

Via Pica-typen bieden we al een aantal jaar de mogelijkheid aan leerlingen vanaf groep 5 om een uitstekende online typecursus te volgen. De kosten zijn slechts € 15 per leerling. Dit is een extreem scherpe prijs; omdat we als school meedoen is dit mogelijk.

Meer informatie kunt u in [deze brief](#) lezen.



Bezoek watersnoodmuseum groep 6

Voor de herfstvakantie heeft groep 6 een bezoek gebracht aan het Watersnoodmuseum.

Dit was het thema tijdens de kinderboekenweek. De leerlingen hebben in de 2 weken ervoor van alles geleerd over de watersnoodramp.

We waren erg blij dat we dit konden afsluiten met een bezoek aan het museum.

Het was een leerzame en leuke dag mede dankzij de ouders die heel de dag aanwezig waren om de leerlingen te

begeleiden waarvoor nogmaals dank.

Rijksmuseum bezoek groep 7 en 8

Maandag 12 oktober hebben groep 7 en 8 een bezoek gebracht aan het Rijksmuseum. We gingen met een bus richting Amsterdam. We werden in 2 groepen gesplitst.

We hebben geleerd over de geschiedenis van Nederland, de Gouden Eeuw, VOC en mochten zelfs echte specerijen ruiken en proeven. Daarna

bekeken we de Nachtwacht van Rembrandt en hebben we geroken hoe het (stonk!) in zijn atelier. De Nachtwacht wordt nu ook gerestaureerd. We hebben gezien hoe ze vroeger familieportretten maakten en wat toen in de mode was. Ook hebben we de grachtenpanden van Amsterdam aan de binnenkant bekeken door naar dure poppenhuizen te kijken. Tot slot hadden we gevraagd terug te gaan naar de Eregalerij om zo de schilderijen te zien van Het Melkmeisje, de zwaan en een bekend schilderij van Jan Steen. Deze schilderijen hadden we in de klas al gezien door de Online Sleutelchallenge/speurtocht.



Het was een hele leuke en leerzame dag en we gaan zeker nog eens terug naar het Rijksmuseum!

Geboorte

Op 1 oktober zijn juf Leonie en haar man Henri trotse ouders geworden van hun zoontje Abe. Het gaat goed met ze. Ze willen iedereen bedanken voor de kaartjes en cadeautjes die zij hebben ontvangen.

Traktaties

In verband met de zorgen rondom corona vragen wij u om de traktaties zoveel mogelijk apart te verpakken voor zowel kinderen als leerkrachten, bijvoorbeeld voorverpakt vanuit de winkel. De kinderen kunnen niet de klassen rond en de traktaties voor de leerkrachten zetten we in de personeelskamer neer. De kaarten schrijven we uiteraard wel voor ze!

