



Christelijke Basisschool

Keuchenius

Nieuwsbrief september 2017

Belangrijke data

6 september	Inloopochtend groep 3 t/m 8
7 september	Informatieavond groep 3-4 en 7/8
11 en 12 september	Schoolfoto graaf
12 september	Informatieavond groepen 1/2 en 5-6
12 september	Groep 6 tennisclic
25 september	Start kinderboekenweek & project
28 september	Nieuwsbrief
5 oktober	Boekenzoekspel groep 3 in de bibliotheek
5 oktober	Sandwichrobot groep 5 door de bibliotheek op school
10 oktober	Bezoek aan de bibliotheek groep 4
11 oktober	Boekenmarkt & projectavond
13 oktober	Kinderboekenbal groep 1 t/m 8



Kind op Maandag

‘Als ik jou was...’ Een zin die zo begint, eindigt vaak met een advies. Als ik jou was zou ik het anders doen...

In deze periode lezen we met de kinderen de verhalen over Jakob en Esau. Jakob kijkt naar zijn oudere broer. Als ik jou was, denkt hij, dan zou ik het oudste zijn. Die gedachte laat hem niet meer los. In ruil voor een kop soep neemt hij het eerstgeboorterecht over van Esau. Later neemt Lea, de oudste zus van Rachel, de plaats van haar zusje in en wordt Jakobs vrouw. Zo wordt er voortdurend van rol gewisseld in de verhalen.

Bijbelverhalen nodigen uit om je even te verplaatsen in het leven van een ander. Om te ervaren welke keuzes iemand maakt, om mee te voelen met wat de personen uit de verhalen voelen. Word je daardoor een ander mens? Het verruimt in ieder geval je blik op het leven. Je ervaart dat er meer is dan alleen je eigen perspectief, je eigen overtuigingen en je eigen emoties.

De verhalen over Jakob en Esau zitten vol met thema's en vragen die ook voor kinderen van nu herkenbaar zijn. Het gaat over jaloezie, over ruzie en bedrog, over angst en verdriet. Maar ook over liefde en vergeving. Jakob ontdekt in de woestijn dat God altijd met hem mee gaat, wat hij ook doet en wat er ook gebeurt. In die ervaring mag iedereen zich verplaatsen die net als Jakob zoekt naar de rol die God in zijn leven kan spelen. Soms gaat dat met vallen en opstaan, maar steeds opnieuw mag je ontdekken hoe God mensen trouw blijft: ‘Als ik jou was zou ik het doen!’

Een aantal liedjes die we aanleren...

[Daniel in de leeuwenkuil](#)

Voor bijzonder goed onderwijs!

Sociale vaardigheden

Ons doel voor dit jaar: we willen er een geweldig jaar van maken! Doet u mee?

We houden van open communicatie...

We vinden het binnen onze school belangrijk om open en transparant te communiceren. We verzoeken u dus om, als u een onderwerp heeft waar u met een leerkracht of de directie over wilt praten, hiervoor naar ons toe te komen. De leerkracht is daarbij de eerstverantwoordelijke voor het onderwijs aan uw kind of de groep.

Als wij niet weten wat er naar uw mening anders zou moeten, dan kunnen we er niets aan doen. We hebben dan zelfs niet de mogelijkheid om uit te leggen waarom iets op een bepaalde manier gaat.

Als team zetten wij ons met hart en ziel in voor de leerlingen, dus wij pakken ervaren problemen graag aan. Samen werken we aan / in een goede school!



Informatieavond: donderdag 7 en dinsdag 12 september

De informatieavond vindt plaats op donderdag 7 september van 18.45 - 19.30 uur voor de groepen 3 en 4 en van 19.45 - 20.30 uur voor groep 7/8. Dinsdag 12 september zijn van 18.45 - 19.30 uur de groepen 1/2 aan de beurt en van 19.45 - 20.30 uur de groepen 5 en 6.

Dit jaar worden de ouders mét hun kind(eren) verwacht! Waarom? Uw kind kan héél veel uitleggen over wat er in de groep gebeurt, de rest doen wij.

In de pauze staat er koffie en thee klaar. We hopen u daar allen te ontmoeten!

Van de gebedsgroep: uitnodiging start schooljaar woe 6 sept

Na veel positieve reacties op de gezamenlijke gebedsavond aan het begin van het schooljaar afgelopen jaar, zal er ook op woensdag 6 september 2017 weer een gebedsavond zijn om alle scholen, het onderwijs, de leerkrachten, de directies, de klassen en de kinderen in gebed bij God te brengen.

Plaats: CBS Sabina van Egmond, sportlaan 1B in Oud-Beijerland. Inloop 19.45 uur, start 20.00 uur.

Het maakt uiteraard niet uit of u bekend bent met bidden, of u hardop wilt mee bidden, of alleen in geloof aanwezig wilt zijn. Het gaat erom dat we met elkaar ons kostbaarste bezit in de handen van onze hemelse Vader leggen en het nieuwe schooljaar aan Hem opdragen. Noteert u de datum alvast in uw agenda?

Dringend TSO ouders gezocht!



We zoeken dringend overblijfoeders voor de TSO. De overblijf loopt goed, het eten en spelen is gezellig en dat willen we heel graag zo houden! Vooral op dinsdag en donderdag zijn extra handen welkom!

Als overblijfoeder begeleidt u de kinderen die overblijven bij het eten en bij het binnen of buiten spelen. We willen per 15 kinderen ten minste 1 overblijfkraft inzetten. Als overblijfoeder krijgt u hier een financiële vergoeding voor.

Meer informatie kunt u vragen aan de TSO-coördinator, onze conciërge Karin Koffijberg. Zij is uiteraard op school te bereiken.

Crea

Ook dit jaar gaan we, tijdens de creaworkshops, aan de slag met onze creatieve talenten! Dit jaar nodigen wij ook u weer uit om uw talent in te zetten!

Wij zijn op zoek naar ouders die willen helpen bij het geven van een workshop of die zelfstandig een workshop willen geven; we denken ook aan dansclinics, sport en spel, programmeren...! In de jaarplanning die u heeft gekregen op het informatieblad en in de volgende nieuwsbrief kunt u lezen wanneer de eerste workshopronde van start zal gaan.



Amerikaanse stagiair op school

Van zondag 8 oktober tot 8 december zal er, het lijkt inmiddels een goed gebruik, een Amerikaanse stagiair meelopen op onze school. Haar naam is Emily Duey. Zij gaat in alle groepen lessen verzorgen... in het Engels uiteraard! We zien uit naar weer een bijzondere ervaring en vinden dit passen bij de ontwikkeling die we als school doormaken in het onderwijzen van deze wereldtaal. We hebben allerlei nieuwe ideeën hoe we haar waardevol kunnen inzetten in de school.



Hieronder stelt zij zich voor:

A little bit about me: I am 21 years old, and one of five children. I come from a very large family, so quiet time has never been a luxury of mine :) I am from Monroe, Georgia, a small town about 60 miles outside of Atlanta, Georgia. We have a lot of farms, lakes, and forests where I live. I love the outdoors and being in nature, as well as history. This has given me a love for traveling because I want to see all of the places I read about. I am not a person who likes to stay up late, so that will never be a problem :) I have one dog, named Jameson, whom I spoil all the time. Oh, and I'm getting married in May of 2018, so I'm very busy planning our wedding right now!

Hostfamily gezocht voor Emily

Emily wil graag in één of twee hostfamilies verblijven. Wie het leuk lijkt om haar, tegen vergoeding, een tijdelijk thuis aan te bieden, voor de hele periode of een deel daarvan, kan contact met ons opnemen via keuchenius@csgdewaard.nl. Wij zullen haar daarna bij één of twee gezinnen plaatsen.



Kinderboekenweek en project

De projectweken zijn dit schooljaar eind september/ begin oktober. Ze vallen samen met de Kinderboekenweek. De boekenmarkt en projectavond is op woensdag 11 oktober van 18.30-20.00. Deze datum vrijhouden dus!!

De boekenmarkt wordt verzorgd door de opa en oma van Maties (gr 6) en Jori (gr 4). Zij hebben een boekhandel - Marjan Houtman lezen en schrijven - in Puttershoek. Het thema is griezelen.

Er komt hierover een extra nieuwsbrief!

Tennisclinic

Groep 6 gaat dinsdag 12 september een tennisclinic volgen van NBF Clinics bij TVO. Wij gaan hier op de fiets heen. Hiervoor zoeken we nog 1 of 2 ouders die mee willen fietsen met de groep. We

vertrekken aan het begin van de middag om 13.30u en hopen om 15.30u (of iets later) weer terug op school te zijn. Alle kinderen worden deze middag verwacht in sportkleding en sportschoenen. Bij heel slecht weer gaat de clinic niet door.



Spelregels voor een veilige schoolomgeving

's Morgens en 's middags is het spitsuur rond onze school. Hollende kinderen, zwaaiende ouders, auto's en fietsen. Om dat spitsuur veilig te laten verlopen, willen wij u vragen om uw verantwoordelijkheid te nemen en rekening te houden met de beperkingen van kinderen in het verkeer.

Breng en haal uw kind bij voorkeur te voet of op de fiets

Dat is driemaal winst: Uw kind beweegt zich lekker, waardoor het zich in de les beter kan concentreren, het doet ervaring op in het verkeer en de schoolspits wordt een stuk rustiger en veiliger.

Beperk uw snelheid vlakbij school

Kinderen hebben moeite met het verdelen van hun aandacht. Als ze afgeleid zijn, kunnen ze zomaar de straat op rennen. Daarbij zijn kinderen tot een jaar of 10 nog niet goed in staat om de snelheid van auto's in te schatten. Als u harder rijdt dan gemiddeld, verwachten ze dit niet en houden ze er ook geen rekening mee.

Parkeer uw auto in een parkeervak

Auto's die op de stoep staan of 'heel even maar' midden op straat zorgen voor onoverzichtelijke situaties die vooral voor kinderen niet zijn te overzien. Voor de jongste kinderen geldt dit ook letterlijk. Zij zijn klein en kunnen daardoor nog niet over auto's heen kijken. En andersom zien passerende automobilisten de kinderen niet. Zet uw auto daarom alleen op plaatsen die daarvoor zijn bedoeld. De politie gaat controleren.

Gebruik de Kiss & Ride strook aan de Vlasakkerweg als u direct weer doorrijdt nadat uw kind is uit- of ingestapt! Wilt u uw kind naar de klas brengen? Gebruik dan de gewone parkeervakken.

Laat uw kind altijd aan de kant van de stoep uitstappen.

Kinderen zijn snel afgeleid. Als ze bij het uitstappen een vriendje aan de overkant van de straat zien, kunnen ze ineens vergeten dat ze midden op straat staan. Daar komt bij dat kinderen door hun geringe lengte moeilijk zichtbaar zijn voor andere weggebruikers.

Schoolfotograaf

Van maandag 11 t/m woensdag 13 september worden er weer schoolfoto's gemaakt. In de bijlage bij deze nieuwsbrief treft u alle belangrijke info aan.

Let op! Er is 1 belangrijke aanpassing dit jaar: voor ALLE broer/zus foto's dient u zich via de OR aan te melden. Dus of de broers/zussen op de Keuchenius zitten, of nog niet, of niet meer... voor alle broer/zus foto's meldt u zich aan via or.keuchenius@csgdewaard.nl! Lees goed de schoolfoto-bijlage.

Gymrij

Ook met regen gaan wij naar de gym, een paraplu mee is dan lastig. Stelt u zich voor; gymtas, paraplu en naast een ander kind lopen! Een hele opgave en niet veilig; een regenpak of poncho is een prima alternatief.

