

IN HET LICHT

In de donkere nacht
verschijnt een licht
en de duisternis
krijgt het niet in haar macht.

Eeuwenlang al voorzegt:
het woord van God
dat geboren wordt.
Hoop waar de wereld op wacht.

In het licht van Gods Zoon,
zien wij zijn goedheid,
zijn waarheid.
In het licht van Gods Zoon,
brengt Hij in kleinheid
zijn grootheid dichtbij.

Niemand ziet Gods gezicht,
maar in zijn zoon
wordt Hij een persoon,
maakt Hij bekend wie Hij is.

In mijn donkere nacht
verschijnt zijn licht
en de duisternis
krijgt het nooit in haar macht.
(Sela)



Vanuit de directie

Het eerste deel van het schooljaar zit er alweer bijna op. Wat gaat de tijd snel en wat wennen nieuwe dingen vlug! We zijn in augustus gestart in een prachtig gerenoveerd schoolgebouw, iedere ochtend als ik de school binnen stap, ben ik weer blij, maar toch voelt het ook alweer zo gewoon.

Trots ben ik als ik inmiddels dagelijks kinderen op een rustige, constructieve manier zie samenwerken in de klas of in de hal. De hal wordt steeds meer een leerplein, waar kinderen aan de slag zijn met hun eigen werk, hun eigen proces en hun eigen leervragen. Leerlingen ervaren steeds meer dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor hun onderwijsleerproces. Leerkrachten groeien daarbij in hun rol als leercoach. Een proces wat tijd kost en waar we met elkaar middenin zitten. De teamnascholing vanuit het CPS heeft ons daarbij geholpen, een eerste aanzet is zeker gemaakt.

We zijn vorige week gestart met een project vanuit Blink. Verschillende thema's komen uitgebreid aan de orde. Kinderen juichen als de leerkracht aangeeft weer aan de slag te gaan met Blink en dat horen we maar graag, want: Plezier in leren, doet leren!

We wensen u allemaal fijne, prettige, gezonde en gezegende feestdagen, maar we staan ook stil bij kinderen, gezinnen of families waarbij verdriet is. Scheidingen, (ernstige) ziektes, dierbaren die zijn overleden, helaas hoort dat ook bij het leven. Laten we met elkaar omkijken naar onze naasten die juist in deze tijd, net dat beetje extra liefde en aandacht goed kunnen gebruiken.

Identiteit

MAF

Afgelopen maandag kwamen er twee vrijwilligers van de MAF vertellen over het mooie werk wat de MAF doet. Voor iedere euro kunnen zij een liter benzine aanschaffen om te vliegen naar mensen in onbereikbare gebieden. Zij vliegen daar naartoe om medische hulp te bieden, voor voedsel en om het evangelie te

verspreiden.

Deze week hebben we een mooi bedrag overgemaakt. We hebben met elkaar al €533,- bij elkaar gespaard. Met de kerstviering staan de spaarpotten klaar in de klas, van harte aanbevolen!

Kerstfeest

We vieren het kerstfeest dit jaar met de kinderen op donderdagavond 21 december in de klas. Vanaf 18.15 uur kunnen de kinderen via de hoofdingang de school in, richting hun eigen klas. Bij de hoofdingang zal een kerstkoor liederen zingen, we vragen ouders en kinderen hierom zachtjes aan te komen, zodat het mooie gezang voor iedereen ook goed hoorbaar is.

Het kerstfeest start om 18.30 uur in de klas. De ouders van de kleuters mogen vanaf 19.15 uur hun kind ophalen in de klas. De andere kinderen zullen om 19.30 uur via hun eigen uitgang het plein op komen.

Ouders en families die graag met elkaar het kerstfeest willen beleven, wijzen wij enthousiast op de Lichtjesticht van zaterdagavond 23 december of op één van de kerkdiensten op kerstavond of kerstochtend.

Activiteiten door anderen georganiseerd

23 december: Lichtjesticht

Op zaterdagavond 23 december 2017 wordt voor de vijfde keer de Lichtjesticht georganiseerd. Wederom zal de dorpskern dienen als levensecht decor van de reis die Jozef en Maria maakten vanuit Nazareth richting Bethlehem.

Starten kan tussen 18.00 en 19.30 uur vanaf startpunt:

parkeerterrein van Voorwinden Modemall – locatie Kerkstraat (oude begraafplaats)

De tocht duurt ongeveer een uur.

Deelname is gratis, wel wordt er gecollecteerd voor de kosten.

Liever een gift overmaken? Dat kan naar rekeningnummer NL71 RABO 0323053203 (Interkerkelijke Evangelisatiecommissie o.v.v. Lichtjesticht).

Loop mee en zie, hoor, voel en beleef het ware licht van kerst!

24 december: Lichtjes zetten bij de oorlogsgraven op kerstavond

Dhr. Van der Hoek schrijft het volgende:

Bij kerst en kerstavond denken we meestal aan gezelligheid, warmte en samen eten omdat we in vrede leven. Vrede die gekomen is na die vreselijke tweede wereldoorlog. Tijdens die tweede wereldoorlog zijn heel veel mensen omgekomen. Burgers, maar ook veel soldaten en officieren. Daarom worden op kerstavond (bijna in heel Nederland) kaarsjes neergezet bij de graven van de soldaten. 21 jaar geleden is het begonnen op de Canadese begraafplaats in Holten, later is besloten om dit idee landelijk door te zetten. Eind 2016 zijn er op 263 plaatsen in Nederland kaarsjes neergezet, waar ook dus in 's-Gravendeel.

Het is heel belangrijk om dit soort dagen elk jaar weer opnieuw te herdenken, omdat die mensen immers voor onze vrede hebben gezorgd.

Misschien denken wij er te weinig over na en zijn we te druk met andere dingen bezig.

Daarom mogen wij als jongere generatie trots zijn op onze soldaten, die nu in andere landen aan het die nu in andere landen aan het strijden zijn voor vrijheid.

Dit jaar hopen we het wederom te gaan doen en wel op zondagavond 24 december (kerstavond) op de oude begraafplaats aan de Kerkstraat.

De groepen 8 van onze school zullen onder leiding van juf Willy en meester Wilko de lichtjes aansteken en plaatsen op de graven. De ceremonie zal om 17.00 uur plaatsvinden. Tevens is iemand aanwezig van; KEEP THEM ROLLING die ook behulpzaam zal zijn. Kijk ook eens op de website: www.lichtjes.op.oorlogsgraven@jimdo.com.

Oorlog is het ergste wat een mens kan overkomen !!!!!

Activiteiten op school

datum	groep	activiteit
19 t/m 21 dec		papiercontainer
19 dec	4b	Juf Sandra werkt voor juf Patricia.
21 dec	4b	Juf Patricia werkt voor juf Sandra
21 dec	1 t/m 8	Kerstfeest in de groepen 18.30 - 19.30 uur
22 dec	1/2	Speelgoedmorgen
24 dec	8a - 8b	17.00 uur lichtjes plaatsen bij oorlogsgraven oude en nieuwe begraafplaats
10 jan.	6b	Juf Karen werkt voor meester Ed
11 jan.	7a-7b	Bibliotheek online
12 jan.	3a-3b	Bibliotheekbezoek
12 jan.	6b	Meester Ed werkt voor juf Karen

Het team van De Bouwsteen wenst u alvast prettige feestdagen!

